

Recensie over het boek Gemaakt van rode klei

"Het leek alsof ik gekaderd werd; het eeuwig zoeken, het grijpen om maar iets van gelijkenis, iets van herkenning te vinden, was voorbij."

Voor mij als kind van een Nederlandse moeder en Guatemalteekse vader kwamen sommige scènes echt dichtbij en voelden de twijfels en gedachtes van Ravi heel herkenbaar. Maar ook voor lezers vanaf 13 jaar een prachtig verhaal om te begrijpen, zich in te kunnen leven in een ander.

shelly_roso_auteur zegt over haar boek het volgende: "Tijdens het schrijven van Gemaakt van rode klei, ben ik er echt voor gaan zitten om te schrijven over hoe het is om zonder eigen vader en zonder zijn cultuur op te groeien, en hem nooit te kunnen ontmoeten. Terwijl je iedere dag in de spiegel kijkt en je gekleurde huidskleur ziet. En door je huidskleur vaak wordt geconfronteerd met de vraag: 'waar kom jij, of waar komen jouw ouders vandaan?'" Als jong meisje is Ravi zich al bewust van haar huidskleur. Haar moeder vertelt haar dat ze gemaakt is van rode klei maar verder weet Ravi heel weinig over haar vader en haar roots. Na het overlijden van haar moeder groeit ze op in een pleeggezin en hoe ouder Ravi wordt, hoe vaker ze te maken krijgt met situaties waarin ze zich 'anders' voelt. Als ze in 2020, het jaar van corona, Black lives Matter en de pietendiscussie, Letitia ontmoet die erg open is over haar zwarte indentiteit is dat de start voor Ravi om zich te verdiepen in haar familiegeschiedenis. Ik vind het zo sterk dat er ogenschijnlijk alledaagse situaties worden beschreven in het verhaal waarin we door de emoties en gedachtes van Ravi echt goed leren begrijpen wat micro-agressies zijn, hoe het is om op te groeien in verschillende culturen en er steeds net niet bij te horen. Ik kan me voorstellen dat het ongemak kan oproepen bij lezers maar dat maakt het juist zo waardevol, want het doet iets met je, het zet je aan het denken. Microaggressies zijn kleine verbale of non-verbale uitingen gebaseerd op impliciete aannames die als kwetsend of beledigend worden ervaren.

Er komt bij Clavis Uitgeverij een lesbrieff voor het VO online maar ook buiten het onderwijs een bijzonder boek om met elkaar te bespreken!

Rigoberta | Leesbevorderaar | Auteur

 Focus op inclusieve kinderboeken

 Expertise: aandacht voor diversiteit in schoolbiëb

 Leescoördinator

https://www.instagram.com/juf_rigoberta?igsh=bzZtYzI0ODF5bDZ2&fbclid=IwY2xjawl9FAdleHRuA2FlbQlxMAABHSOK95hG7xN5jEJVJET52vjgyRenf09nEFE2eF7Y0uyZp83PTsIMrtYJ57g_aem_IVf7Y7ulAGVIOk5V45uC2Q